

Flessenpost Column eind mei 2020

Verandering en aanpassing

Een half jaar geleden had ik het er met mijn man en kinderen over waar wij precies deze zomer op vakantie zouden gaan. Na flink wat zoekwerk en overleg werd het een heerlijke week Zwitserland om vervolgens door te rijden naar Toscane Italië. Mijn man en ik zijn dol op Italië en zijn daar 12,5 jaar geleden getrouwd. Een mooi moment dachten wij om de kinderen te laten zien waar dat nou precies was. Een soort "trip down memory lane" in het land waar ons wij ons hart aan zijn verloren. Helaas liep het allemaal anders...

Eind februari kwam het verschrikkelijk nieuws dat Italië, na China, hevig was getroffen door het Corona virus en in een snel tempo aan het verspreiden was. Ineens kwam het allemaal wel erg dichtbij en begon het hier in Nederland ook steeds meer te "leven."

Het voelde als een soort (slechte) film toen ons werd gevraagd om thuis te blijven, bij koorts en verkoudheid niet naar school of naar het werk te gaan maar thuis af te wachten tot het over is. Ineens moesten de sportclubs en de horeca sluiten en nog meer ongekende maatregelen.

Maar er is nog meer veranderd en niet alleen in ons doen en laten.

Valt het jullie ook niet op dat de afgelopen weken een soort Tsunami aan woorden is bij gekomen die wij ons een half jaar geleden niet eens konden indenken dat we die ooit uit zouden spreken?

Woorden zoals: Coronakapsel, Lockdown, Coronakilo's, Hoestschaamte en Anderhalvemetersamenleving.

Hoeveel van deze woorden zullen er uiteindelijk in de Dikke van Dale terecht gaan komen? Wie zal het zeggen....;-)

Maar niet alles is negatief veranderd. Wat mij zo ontzettend positief verrast is dat ik zie hoe iedereen zich aanpast aan die veranderingen. De meest creatieve ideeën komen naar boven borrelen waarbij we er op alternatieve manieren toch voor elkaar kunnen zijn.

Nationale Balkon Beweeg Dag is speciaal door het Ouderenfonds in het leven geroepen, in gemeente Bergen wordt er gedanst en gesport in de tuinen van ouderencomplexen, sportaanbieders die hun trainingen in de buitenlucht voortzetten, de aanvragen voor het uitvoeren van de buitensportactiviteiten stromen binnen. Zo fijn om te zien dat iedereen lekker kan bewegen en trainen bij zijn favorieten sportclub.

Of je er nu een voorstander of tegenstander bent van het gevoerde beleid en je bepaalde ideeën hebt over hoe het beter of anders zou kunnen, zorg dat je een ander in zijn waarde laat met zijn/ haar ideeën. Wees een beetje extra lief voor elkaar!

Mijn man en ik hebben trouwens besloten dat ons bezoek aan Italië met een jaartje wordt uitgesteld. We gaan op die speciale dag het trouwboek doorspitten met een heerlijke prosecco in de hand en zullen proosten op het leven.

Eefke